



Toalettprydnad. På VVS-museet kan man bland annat se klosetter i alla färger och former, från enkla forntida anrättningar till moderna WC-stolar. På bilden längst ned till vänster ses tydligare ett vackert mönster på klosetten. De flesta klosetterna var målade så. Ovanför klosetten hänger en ram med ordningsregler för besöket.

En titt på hemlighusets historia

På Gjuterigatan 2 i Katrineholm ligger VVS-museet. Där finns en rad gamla modeller av vattenklosetter. Några är av trä, några är av porslin med fina och exklusiva mönster i blå färgskala.

Ordet klosett kom in i svenskan 1869 och härstammar från engelskan. Nuförtiden säger vi alla toalett eller så står det på våra dörrar, WC. WC betyder water closet, alltså vattenklosett. Det finns mycket intressant att se på VVS-museet, inte bara toaletter, utan även andra uppfinningar som tvättmaskiner, badkar och ångbadsmaskiner.

Toaletutvecklingen har varit enorm. Från enkla modeller till mer avancerade sitsar. På 1700-talet kunde man få hjälp av

kringvandrande män med hink och en vid mantel som dolde kunden medan han förrättade sina behov.

På 70-talet i Roms hamnstad Ostia satt människorna tillsammans i samma rum och utförde sina behov. I en ledning under "stolarna" spolades avföring bort och i rännan vid fötterna doppade romarna tvättsvampen. Tvättsvamparna som användes för att torka sig med stoppade man in via öppningen i stolens framkant. I ett vattenkäril tvättade de sina händer. Det var alltså inte hygieniskt att gå på toa förr.

*Klara Frick
Matilda Andersson*



Pinknödiga parisare. Parisarna kunde på 1700-talet få hjälp av kringvandrande män med hink och en vid mantel som dolde kunden medan han förrättade sina behov. På bilden ovan ses de äldre toaletterna i trä och på bilden här under så kallade radklosetter från 1920.

